

Sällskapet för 1700-tals-studier

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen har från årsmötet 2019 bestått av Jonas Nordin (ordförande), Brita Planck (vice ordförande), Annika Windahl Pontén (skattmästare), Linn Holmberg (sekreterare), My Helsing (årsboksredaktör), Jacob Orrje (webbredaktör), ledamoten Johannes Ljungberg samt suppleanterna Måns Jansson och Vera Sundin. Revisorer har varit Lili-Annè Aldman och Martin Olin, revisorssuppleanter Krister Östlund och Per Cullhed. Ordinarie valberedning har varit Kristiina Savin och Peter Sjökvist med Göran Rydén som suppleant.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft protokollförda möten den 15 februari och 4 april (gamla styrelsen) samt 23 augusti och 22 november (nya styrelsen).

Under verksamhetsåret 2019 har Sällskapet haft 62 medlemmar, varav 4 hedersledamöter. Det är 6 färre medlemmar än 2018. Därtill kommer 6 bibliotek och andra organisationer, vilket är oförändrat från föregående år. Verksamheten har främst bestått av utgivning av årsskriften *Sjuttonhundratalet* samt anordnande av tvärvetenskapliga seminarier och konferenser. Sällskapet har därtill informerat om både sin egen verksamhet och andra nyheter rörande 1700-talsforskning genom sin webbplats (<http://www.1700-tal.se>), sociala medier och medlemsutskick.

Årets volym, nummer 16, av *Sjuttonhundratalet/1700-tal* redigerades av My Helsing (huvudredaktör) och Alfred Sjödin (recensionsredaktör) tillsammans med länderredaktörer från Danmark, Finland, Island och Norge. Volymen, som bestod av 169 sidor, innehöll en inledande essä, fyra sakkunniggranskade artiklar, en kortare essä, tre avhandlingsrecensioner och tio övriga recensioner. Med årgången har årsskriften undergått en genomgripande förändring av den grafiska formen. Årsskriften har också bytt namn till *1700-tal: Nordic journal for eighteenth-century studies*. Årsskriften är numera helt öppet tillgänglig utan embargo och har fått en fast digital hemvist på Tromsø universitetsbiblioteks OJS-plattform: <https://septentrio.uit.no/index.php/1700>. Där finns även alla tidigare årgångar tillgängliga.

Årsmötet avhölls den 23 maj på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna genomfördes en specialvisning av museets utställning om Svenska Ostindiska kompaniet.

Den 10–12 oktober ordnade sällskapet en nationell 1700-talskonferens på Kristinehovs malmgård i Stockholm under temat "1700-talets rum och platser". Konferensen samlade 47 deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Italien, Schweiz, Storbritannien och

Tyskland. *Keynote*-föreläsning hölls av ISECS:s ordförande Penelope J. Corfield. I övrigt innehöll konferensen elva sessioner och sammanlagt 31 presentationer. Första dagen ordnades en mottagning på Nationalmuseum och andra dagen en konferensmiddag på Kristinehov. Konferensen avslutades med exkursion till Drottningholm. Konferensen genomfördes med hjälp av ekonomiskt bidrag på 67 000 kr från Magnus Bergvalls stiftelse, vilket motsvarade drygt hälften av den budgeterade kostnaden.

Annika Windahl Pontén var svensk delegat till ISECS:s exekutivkommitté, vars möte ägde rum i samband med ISECS Congress 2019 i Edinburgh den 14–19 juli. En viktig förändring som då beslutades var att bilda en särskild legal organisation med säte i Frankrike, i syfte att hantera ISECS:s ekonomi och administration. Förändringen föranleddes av att Voltaire Foundation, som tidigare hanterat detta, har upphört.

År 2022 kommer ISECS:s exekutivkommitté att sammanträda i Sverige. Planering för detta pågår. Det brittiska 1700-talssällskapet, BSECS, planerar att ordna en workshop för unga forskare i Uppsala 2021. Sällskapet har accepterat att vara organisationspartner tillsammans med någon institution vid Uppsala universitet. På grund av Corona-pandemin har BSECS beslutat att skjuta på arrangemanget 1 år.

Stockholm den 19 maj 2020,

Styrelsen